

FILOSOFY FOAR DY

PLUSPUNTEN VOOR DE GEEST

- *Mondgeblazen glas objecten
- *Boheems kristal
- *Gouds plateel
- *Kunstprenten
- *Schilderijen
- *Natuursteen objecten
- *Gratis aandacht



RUSTPUNTEN VOOR DE GEEST

- *Filosofische lezingen
- *Filosofische boekjes
 - “Geluk=zien van mogelijkheden
 - “Geluk= huggen met bloemen
 - “Zielebries” (pamflet)
- *Kunstboeken (antiquarisch)
- *Gratis aandacht

SLEESWIJCKKABINET

WORKUMERS

WOLKOM

GUN JEZELF RUSTPUNTEN VOOR JE GEEST

Creëer de daarvoor benodigde ruimte door een aandachtiger balans tussen jouw interne klok (Kairos) en de externe kloktijd (Kronos) en bescherm jezelf tegen onruststokers. Te beginnen met de veelsoortige media-uitingen, zoals die aangejaagd worden door technologische ontwikkelingen. Kernwoord : innerlijke discipline! En gebruik de ontstane persoonlijke tijd voor vriendschap met de natuur, wandelen, wroeten met je handen in de aarde, bewuster luisteren naar uitgekozen muziek, lezen van ontzorgende lectuur, kunstuitingen binnen- en buiten musea zoeken. En *mijmer* vaker, je weet wel, je gedachten laten dwalen! En laad zo je **ZIJNS-accu** op.



WELKOM IN MIJN PLUSPUNTENKABINET

Kijk thuis regelmatig goed om je heen en ontmoet de aandachtspunten die zich melden, vertrouwelijk, verbindend en rustgevend. Een lichtpunt, een beeldje, een vaasje, een schilderijtje of prent, een plant of zomaar een geliefd voorwerp. Aandachtspunten die jijzelf uitkoos, bij je passen en die je iets te vertellen hebben. Rustpunten daardoor, die je koestert, af en toe verplaatst en aanvult. **Stille vrienden.....JIJ-IK-WIJ !!!**



WELKOM IN MIJN FILOSOFISCHE HUISKAMER

Kom op mijn theevisite en luister naar mijn verhaal over levenskunst, wat als titel “Geluk=het zien van mogelijkheden” heeft en je helpt bewuster te worden van de filosoof die ook jij bent. Gun jezelf die visite! Die zomaar een impuls kan worden voor je persoonlijke filosofische vorming. Wat een never ending story is, omdat de lust om te leren een fundamentele drift is van ieder mens. Omdat je de eerstverantwoordelijke bent als het om **JOUW** levenspad gaat, citeer ik als extra aanmoediging de filosoof Hannah Arends : “ Als je zeker wilt zijn dat de toekomst, die je voor ogen hebt werkelijkheid word, moet je hem zelf tot stand brengen”. Je begrijpt wel...door daarover regelmatig te filosoferen en zo je **ELAN VITAL** voeden. Mijn verhaal vertelt **HOE!**

Uitnodiging
LEZING

filosofy foar dy

THEEVISITE MET FRIESCHE ZOETIGHEDEN en
EEN FILOSOFISCH VERHAAL VAN
87-JARIGE VERTELLER BERT BORKUS
"GELUK = ZIEN VAN MOGELIJKHEDEN"

HELDERE TAAL EN PRAKTISCHE LEERMOMENTEN



GRATIS *

20.00 tot 21.30 uur

Sleeswijkhuis

Kado !

Noard 5 Workum

Filosofisch zakboek

max. 16 personen

aanmelden: filolezingen@gmail.com

FILOTHEE

TIJDENS DE LEZING HOOR JE MIJ ZEGGEN:

- * DE MENS WORDT DATGENE, WAT HIJ VAN ZICHZELF MAAKT
 - * DE MENS IS NOOIT AF, DUS EEN LEVEN LANG IN WORDING
 - * FILOSOFEREN IS REFLECTEREN OVER HET DAGELIJKS LEVEN
 - * FILOSOFIE IS EEN VORMINGSLEER
 - * JE LEVENSCYCLUS IS EEN BEWEGEND PROCES VAN
 - GELUKT ZIJN (ZWOEGEND OPBOUWEN)
 - GELUKT ÉN GELUKKIG ZIJN (AANDACHTIG UITBOUWEN)
 - GELUKKIG ZIJN (GENIETEND OOGSTEN)
 - * JE WORDT ZONDER DE ANDER NIET ZO VEEL
 - * REFLECTEREN OVER JE DAGELIJKS LEVEN LUKT BETER ALS JE DE TIJD VERTRAAGT
 - * VEEL RUSTPUNTEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
 - * WIJSHEID ONTSTAAT UIT HET VERLANGEN OM TE WETEN WAT ER TE WETEN IS OVER HET GOEDE, WARE EN SCHONE
 - * VERWONDERING IS JE BELANGRIJKSTE ZIJNSKWALITEIT
- * JE FILOSOFISCHE KWALITEITEN STAAN IN DE WACHT OM GEBRUIKT TE WORDEN....WAT LET JE?**

UITNODIGING

Beste lezer!

De fijne complimenten en bedankjes, die ik kreeg na de 4 lezingen die ik het afgelopen najaar gaf, stimuleerden mij om ook dit voorjaar mijn verhaal in het inspirerende Sleeswijkhuis te vertellen. Kom ook en gun jezelf niet alleen een ontspannen avond over dansend denken en verwondering, maar ook over praktische lessen over hoe je dichterbij de filosoof kunt komen, die ook in JOU schuilt! Ik spreek geen Fries, maar wel in toegankelijke taal, niet over de theoretische bronnen van de filosofie, maar over de veelsoortige praktische lessen van filosofische denkers. Ik spreek daarom niet als filosoof, maar als de filosofische mens die ik (nog steeds) aan het worden ben. **Jawel..... door dansend te leren denken, mij te verwonderen en met door-zicht-denken.**

Bert

P.S. Blij dat ik sinds een jaar in jullie Workum woon!

AANMELDEN VOOR LEZING

Data in februari: wo. 5 / do. 6 / wo. 12 / do. 13 / di.18 / do.20 (Jawel : optimistisch plan!)

- 1 e.mail : filolezingen@gmail.com Indien geen e.mail : briefje in de bus
- 2 naam / leeftijd / e.mail adres Indien geen e.mail : telf. nr.
- 3 voorkeurs datum. Indien je er 2 geeft, kan ik beter plannen
- 4 omgaand volgt een bevestiging per mail of telf. , incl. datum.

Waarna afspraak wederzijds staat!

SLEESWIJCKHUIS, Noard 5, Workum.

telf. 0654383941

svp alleen bellen mbt afspraak

Á propos : het kabinet is deze winter op zaterdag geopend van 13.00 – 17.00 uur.